



Ik zeil langs regenbogen,
Gods stilte tegemoet.
Felix Timmermans



Wij nemen afscheid van
Mariëtte Bielen

Weduwe van
Nestor Vandersteen †1991

Geboren te Zonhoven op 12 september 1934
en omringd door haar familie, zachtjes van ons heengegaan
in woonzorgcentrum Het Dorpvelt te Zonhoven
op 6 januari 2025, gesterkt door de heilige sacramenten.

De afscheidsplichtigheid in de aula van
Begrafenissen Schraepen-Mathijssen
en de bijzetting van de urne bij echtgenoot Nestor
in het familiegraf op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum,
vinden plaats in beperkte kring.

U kan Mariëtte een groet brengen bij
Begrafenissen Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven
op **vrijdag 10 januari 2025 van 18.30 uur tot 19 uur**,
dit in het bijzijn van haar familie.

Rouwadres: Fam. Mariëtte Bielen,
p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.
Online condoleren kan via www.schraepenmathijssen.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Erik en Ria Verrijssen-Vandersteen
Hendrik en Kirsten Verrijssen-Zonneville
Emma, Lauren, Rune
An-Sofie en Pieter van Hugten-Verrijssen
Sander, Lena
Jeroen en Nick Verrijssen-Baeten

Patrice en Rita Speltincx-Vandersteen

Karel en Adinda Vandersteen-Samoy
Quirijn Vandersteen en Kaat Vercammen
Agniet Vandersteen en Alexander Belousov

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

† Jaak Paredis

Delen mee in dit verdriet:

Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families BIELEN, VANDERSTEEN, WILLEKENS en NEESEN.

Met dank aan het personeel van woonzorgcentrum Het Dorpvelt,
dokter Jente Blokken en iedereen die Mariëtte
met liefde omringd en verzorgd heeft.

